

## Het kleine manifest

In onze maatschappij lijken de kansen voor het grijpen  
Dus als je ze niet grijpt, of je raakt ze weer kwijt, is er dan iets mis met je?  
Wat als we plotseling struikelen in de race. Wie helpt je overeind?  
En hoe wordt er dan naar je gekeken. Is het struikelen je eigen schuld?  
En zo wel, had het jou niet kunnen overkomen?  
In onze maatschappij lijken alle mensen gelijk te zijn geboren  
Lijken we allemaal aan dezelfde startstreep te staan  
Lijken we elkaar in de ogen aan te kijken  
Lijken.

Maar armoede betekent ongelijkwaardigheid  
Armoede is een ongrijpbare, onzichtbare sluipschutter  
Armoede wordt in stand gehouden door onszelf, door hoe we elkaar zien.  
Door hoe we met elkaar omgaan.  
Armoede kan in je hart gaan zitten en generatie op generatie, en dossier op dossier worden overgedragen.  
Armoede is niet alleen maar te weinig middelen hebben om rond te komen,  
armoede betekent in een andere schaal te worden ingedeeld in de maatschappij. Niet meer mee te doen. Een onuitwisbare stempel.

Wij willen strijden tegen het systeem dat dit monster in stand houdt.  
Tegen alle intimiderende, mensenwaardige blikken  
Tegen het zogenaamde idee dat de mens maakbaar is.  
En dat het leven zeker is.  
Tegen dat je je moet schamen als je een keer struikelt  
We willen strijden *voor* mensen.  
Ervoor zorgen dat we elkaar als mensen blijven zien  
Ons in elkaar kunnen blijven inleven.  
Laten we verder kijken dan onze functie of taak  
Laten we elkaar opzoeken. Met elkaar, voor elkaar zorgen.  
Laten we elkaar weer in de ogen kijken  
Op gelijke hoogte  
Oog in oog.